

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΝΩ ΚΑΝΕΙ ΠΩΣ ΤΗ ΣΩΝΕΙ



Στόχος της κυβέρνησης Σύριζα-Πούτιν είναι να εξαθλιώσει το λαό μας ενοχοποιώντας γι αυτό την Ευρώπη ώστε η χώρα μας:

- α) να γίνει εύκολη λεία της Ρωσίας και της Κίνας που ήδη την αγοράζουν τζάμπα,
- β) να ακρωτηριαστεί παραγωγικά και κοινωνικά, και έτσι να τη χρησιμοποιούν οι ρωσόφιλοι σαν μόνιμο ζητιάνο που θα διασπάει και θα αποσαθρώνει την ευρωπαϊκή ενότητα.

Για ανθρώπινους μισθούς και συντάξεις δεν χρειάζεται καμιά ξένη βοήθεια και βέβαια όχι κήρυξη χρεωκοπίας. Χρειάζεται μόνο να επιτραπούν οι επενδύσεις δηλαδή να τερματιστεί το παραγωγικό σαμποτάζ που γίνεται από τους ρωσόδουλους με πρωτεργάτη τον Σύριζα.

Αυτή η κυβέρνηση **με το να διατυμπανίζει επί 4,5 ολόκληρους μήνες** την απειλή χρεωκοπίας σαν "διαπραγματευτικό όπλο", καταστρέφει συστηματικά και σε πρωτοφανή κλίμακα μια παραγωγική μηχανή που ήταν ήδη τσακισμένη από τις προηγούμενες κυβερνητικές ηγεσίες και κύρια από τον ίδιο τον Σύριζα, τον οργανωτή όλων των αντιβιομηχανικών και αντιεπενδυτικών "κινήματων".

Με την απειλή της χρεωκοπίας η κυβέρνηση έχει διώξει **καταθετικά κεφάλαια 25 δις από τις τράπεζες** οπότε έχει στραγγίξει από δανεισμό όλες τις επιχειρήσεις, έχει στείλει μήνυμα τρόμου σε όλες τις χώρες που συναλλάσσονται με ελληνικές επιχειρήσεις βάνουσα τις εξαγωγές αλλά και τις εισαγωγές, και έχει μαζέψει όλο το χρήμα του δημοσίου στραγγαλίζοντας όλες τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με αυτό. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτές είναι προσωρινές απώλειες της ηρωικής της "διαπραγματεύσης". Ας το πει αυτό στους δεκάδες χιλιάδες απολυμένους των τελευταίων μηνών λόγω λουκέτων, ανάμεσά τους και στους 180 απολυμένους της χαλυβουργίας Hellenic Steel, που έκλεισε οριστικά, επειδή οι υποψήφιοι αγοραστές της αποχώρησαν λόγω ακριβώς του κινδύνου χρεωκοπίας.

Αλλά πέρα από τη "διαπραγμάτευση", γιατί μόλις ήρθε στην εξουσία η πρώτη πράξη της νέας κυβέρνησης ήταν να σταματήσει επενδύσεις δις που θα απασχολούσαν χιλιάδες ανέργους, και θα προσέφεραν νέα μέσα παραγωγής στη χώρα και έσοδα στο δημόσιο και ειδικά στα ασφαλιστικά ταμεία; Είναι απλό: αυτές οι επενδύσεις δεν ήταν ρωσοκινεζικές. Τέτοιες ήταν οι

γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο και στην Κρήτη, η επένδυση των 6 δις στο Ελληνικό, η επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης, η καναδική μεταλλουργία Χρυσού, και, το πιο χαρακτηριστικό, ο αγώνας TAP από το Αζερμπαϊτζάν προς την ΕΕ, ο μόνος που θα παρέκαμπε τη Ρωσία και θα ανάσταινε την ετοιμοθάνατη ελληνική χαλυβουργία. Αποκαλύπτοντας τον πολιτικό στόχο όλου αυτού του σαμποτάζ η κυβέρνηση κάλεσε τη Ρωσία να φτιάξει στην Ελλάδα τον δικό της ανταγωνιστικό προς τον TAP αγωγό φυσικού αερίου, ενώ έταξε στην Κίνα όλο το λιμάνι του Πειραιά.

Ποιους μισθούς λοιπόν και ποιες συντάξεις θέλουν να υπερασπίσουν οι Τσίπρες και οι Λαφαζάνηδες **όταν υπονομεύουν εγκληματικά την υλική παραγωγική βάση που τροφοδοτεί τις συντάξεις και τους μισθούς του δημοσίου; Αν ο Σύριζα σκεφτόταν στ αλήθεια τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, πέρα από το ότι θα ξεμπλόκαρε την παραγωγή θα μπορούσε αμέσως να βρει ισοδύναμα και να μην έρθει σε πόλεμο με την ΕΖ, φορολογώντας αυτούς που ποτέ το βαθύ κράτος δεν φορολογεί ουσιαστικά:** Την πάμπλουτη εκκλησία, τους κρατικοδίαιτους ανατολικούς ολιγάρχες, τη μεγάλη αγροτική γαιοκτησία, τον εφοπλισμό που πια είναι πολύ δεμένος με την Κίνα, και τέλος τις βδέλλες της κρατικής γραφειοκρατίας των οποίων ποτέ το καθεστώς δεν ερευνήσε τα παράνομα εισοδήματα, επειδή αυτές αποτελούν το κύριο ταξικό στήριγμα των κάθε λογής φαιο-"κόκκινων" φασιστών μέσα στο κράτος.

Ο Σύριζα θέλει την έχθρα με την Ευρώπη αλλά μένοντας μέσα της για να της κάνει ζημιά σαν δούρειος ίππος της νεοναζιστικής Ρωσίας. Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα εθνική υποδούλωση και ύπουλη κοινοβουλευτική δικτατορία από το μέτωπο Σύριζα, ANEL, ναζιστικής "Χρ. Αυγής", ψευτοΚΚΕ, το οποίο ήδη προσωποποιεί η φασίστρια πρόεδρος της Βουλής. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα αντιφασιστικό, δημοκρατικό και πατριωτικό μέτωπο για να πετύχουμε την ανάπτυξη και την προκοπή του τόπου με πρωτοπόρα την τάξη που υποφέρει πιο πολύ από όλη αυτήν την καταστροφή, τη βιομηχανική εργατική τάξη. Αυτή για να σταθεί σαν τέτοια θα πρέπει να παλέψει παντού για άμυνα στο παραγωγικό σαμποτάζ, για δημοκρατικό συνδικαλισμό ενάντια στους φαιο-"κόκκινους" και στην εργοδοσία, για αντίσταση στα εργασιακά γκέτο και για επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους.

